

Woe 220420

Taizé avond gebed een mooie aanvulling:

Gedichtje uit Annie's jeugd

Ik kan het niet alleen
met zo'n storm recht in mijn gezicht
en die kille mist om mij heen
zonder 'n sprankeltje licht
maar samen, samen komen wij er, Jezus en ik

Zelf breng ik 't nooit op de rede
M'n bootje over zo'n stormige zee
Maar naast me zit er een tweede
Die roeit en die stuurt met me mee

Wij samen zullen nooit stranden
Ik twijfel geen ogenblik
Maar in veilige haven landen
Wij samen, Jezus en ik

Jesaja 46:3-4

“Luister naar Mij volk, van de moederschoot af door mij gedragen, door mij gekoesterd vanaf de geboorte: Tot in je ouderdom blijf ik Dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je steunen, wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen. Ik zal je steunen en beschermen.”