

Oecumenisch meditatief avondgebed (in Taizé-stijl) – 12 juni 2019

Thema: 'Vruchten van de Geest'

Opening: Wees hier aanwezig *Dat wij herleven.*

Inleiding

Zondag vierden we Pinksteren, het feest van de H. Geest.

In verband daarmee wil ik vanavond graag met jullie stil staan bij de veelkleurige vruchten van de Geest. Vooral Paulus heeft het daarover enkele kern in zijn brieven.

Hij noemt dan als vruchten van de Geest: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid (Gal.5,22-25).

De bron, de basis, van die geestesgaven, is God, God die vol liefde is.

Daarover zingen we het volgende lied ('God is vol liefde').

Zang: nr. 111 God is vol liefde

Schriftlezing: 1 Kor. 12,3b-7.12-13

Broeders en zusters, niemand kan zeggen: 'Jezus is de Heer', tenzij door de heilige Geest.

Er zijn verschillende gaven maar slechts één Geest.

Er zijn vele vormen van dienstverlening, maar slechts één Heer.

Er zijn allerlei soorten werk, maar er is slechts één God die alles in allen tot stand brengt.

Maar aan ieder wordt de openbaring van de Geest meegedeeld tot welzijn van allen.

Het menselijk lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel;

alle ledematen, hoe vele ook, maken tezamen één lichaam uit.

Zo is het ook met de Christus. Wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen,

zijn immers in de kracht van één en dezelfde Geest door de doop één enkele lichaam geworden, en allen zijn wij gedrenkt met één Geest.

Zang: nr. 46 Spiritus Jesu Christi

Overweging (met behulp van het aansteken van 7 kaarsen met verschillende kleuren)

Met Pinksteren komen Jezus' leerlingen dankzij de H. Geest tot nieuw leven;

ja allen die openstaan voor de H. Geest en zich door de boodschap van Jezus laten raken.

Ze komen weer in beweging, en treden naar buiten, en getuigen vrijmoedig van Jezus:

in woord en daad. Ze gaan verder in zijn Geest, en velen sluiten zich bij hen aan.

Die H. Geest is ook voor ons bedoeld, en wil ook in ons telkens tot leven komen,

en in en door ons vruchtbaar worden.

Zoals gezegd noemt Paulus in een van zijn brieven een aantal vruchten van de Geest:

liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid.

Enkele van deze en andere vruchten van de H. Geest kunnen we enigszins zichtbaar maken

door 7 kaarsen in de kleur van de H. Geest aan te steken,

en telkens een vrucht (gave) van de H. Geest te noemen.

1. De eerste vrucht van de H. Geest, die met Pinksteren opvalt, is EENHEID en saamhorigheid: al die verschillende mensen verstonden elkaar, en waren één van geest en één van hart.

Die Pinkstervrucht van eenheid en saamhorigheid, is ook in onze tijd aanwezig:

waar mensen voor elkaar open staan en elkaar proberen te begrijpen;

en samen werken voor één doel;
waar mensen elkaar niet afwijzen om hun geaardheid, hun uiterlijk, afkomst of
levensovertuiging, maar ekaars anders-zijn respecteren, en zoeken naar wat hen verbindt.
(Zijn dat allemaal geen vruchten van de geest van eenheid en saamhorigheid?)

2. Als tweede vrucht van de H. Geest noem ik: VRIJMOEDIGHEID,
die je ook zag op het eerste Pinksterfeest bij de leerlingen van Jezus;
ze kwamen in beweging, naar buiten, en getuigden vrijmoedig van Jezus en zijn boodschap.
Deze geest van vrijmoedigheid en niet-bang-zijn is ook in ons werkzaam:
als we onze mond durven open doen bij onrechtvaardigheid en oneerlijkheid;
als we een moeilijk gesprek niet uit de weg gaan. Het zijn vruchten van 'vrijmoedigheid'.

3. Als derde vrucht van de H. Geest noem ik de TROOST,
die Jezus zelf ook noemt, als het heeft over de H. Geest, de Trooster:
die je ervaart als iemand tijd voor je neemt, en geduldig luistert naar wat je op je hart hebt;
Moge die vlam, die geest van Troost ook in óns werkzaam zijn,
waardoor ook wijzelf een bron van troost zijn voor anderen.

4. Als vierde vrucht van de Geest noem ik de VERGEVING:
die Jezus als eerste noemt, als Hij na zijn verrijzenis aan zijn leerlingen verschijnt;
en die ook in onze tijd werkzaam is: waar wij-mensen bereid zijn iets met een ander uit te
praten en bij te leggen; elkaar nieuwe kansen geven, en elkaar weer de hand reiken.

5. Als vijfde vrucht van de H. Geest noem ik: HOOP en vertrouwen:
Je ziet die geest werkzaam en aanwezig waar mensen bij tegenslag niet bij de pakken gaan
neerzitten, en blijven geloven in het goede dat er ook is.

6. Als zesde vrucht van de H. Geest noem ik: 'GEDULD':
die we zo nodig hebben: als iets niet gaat zoals wij graag willen.
De geest van geduld die ons helpt om moeilijke omstandigheden te accepteren;
geduld ook met de ander, en met onszelf vanwege onze onvolkomenheden.

7. Tenslotte de 7-e vrucht van de H. Geest: de veelkleurige LIEFDE
die we zien waar mensen van elkaar houden en veel voor elkaar over hebben,
maar ook waar velen met zorg, liefde en toewijding hun werk doen;
en in de hulp en liefdevolle aandacht, waarmee de ene mens de andere bijstaat.

Dit zijn 7 vruchten van de H. Geest; (er zijn er nog veel meer te noemen en te bedenken.)
Misschien is het goed om straks in de stilte even na te denken over:
welke gave van de H. Geest heb ik persoonlijk het meest nodig, of het meest behoefte aan?

PINKSTEREN VIEREN kun je zien als: meedoen met dat spel van die zeven vlammen,
ons er door laten raken, aansteken, aanvuren. Een kleine vlam kan veel betekenen;
ieder van ons met zijn/haar eigen gave en vrucht van de heilige Geest.

Zang: nr 22 Tui amoris ignem (Veni Sancte Spiritus)

Stille overweging

Voorbeden, met **acclamatie** : 'Kom adem ons open' (3x) van T. Löwenthal.

-Kom, heilige Geest: over allen die leiding geven in kerk en wereld, in het groot en klein:
dat zij vervuld worden van uw Geest van troost en kracht; dat zij er voor open staan,
en in die Geest leiding geven aan wie aan hun zorgen zijn toevertrouwd. (Kom adem ...)

-Kom, heilige Geest, over allen die zich inzetten voor eenheid en saamhorigheid
tussen verschillende volken, geloofsrichtingen en culturen:
dat zij volharden, en dat hun inspanningen mogen slagen. (Kom adem ons open...)

-.....

met op het eind: '**Onze Vader**' (Mt. 6, 10-13: zie Nieuwe Bijbel Vertaling):

Onze Vader in de hemel, laat Uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen, en Uw wil gedaan worden: op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.

Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit

tot in eeuwigheid. Amen.

Zang: nr. 47 Veni lumen (Veni creator Spiritus).

Tekst: Kom o Geest des Heren kom: (Sequentia van Pinksteren: Veni Sancte Spiritus).

Kom, o Geest des Heren, kom uit het hemels heiligdom.

Kom, o trooster, heil'ge Geest, zachtheid die het hart geneest,
kom verkwikking, zoet en mild.

Was wat vuil is en onrein, overstroom ons dor domein,
heel de ziel die is gewond.

Maak weer zacht wat is verstard, koester het verkilde hart,
leid wie zelf de weg niet vond.

Geef uw gaven zeventvoud, ieder die op U vertrouwt,
zich geheel op U verlaat.

Sta ons met uw liefde bij, dat ons einde zalig zij,
geef ons vreugd' die niet vergaat.

Zang: nr 38 Veni Sante Spiritus

(eventueel ook: nr 52 Laudate omnes gentes)

Na afloop bent u van harte welkom voor koffie, thee en ontmoeting in het zaaltje.

Het Taizé-avondgebed is er elke woensdag om 19.00 uur, ook in de vakantiemaanden.