

31 maart inleidend woord 'inspiratiemiddag' Taize Deventer.

Reint Jan

Laudate omnes gentes

Inleiding

Vanaf nu gaat de inspiratiemiddag beginnen. Wij als voorbereidingsgroep hebben ons laten inspireren door het verhaal van de engel Michael en de draak. Deze verslaat de draak. Nav dit verhaal is later het verhaal van St Joris en de draak ontstaan.. Dat horen we straks terug in de viering . Kort gezegd : St Joris verslaat de draak en daarmee het kwaad. De overwinnaar st Joris toont moed . Moed die wij allen kunnen gebruiken in ons dagelijks leven. Daarnaast is er compassie; Samenleven met anderen is ook meeleven met anderen in het lijden. Compassie en erbarmen betekent ook dat we anderen de ruimte geven hun leven te leven.

Als voorbeeld gebruik ik de verrassende stembusuitslag van de verkiezingen. Er vond een omslag plaats waarin mensen de conservatieve wind kunnen verwelkomen of juist daar moeite mee hebben. Iemand zei: er hangt opeens een andere energie. Hoe kunnen we dealen ermee? We zullen moed nodig hebben om voor onze keuzes te kunnen blijven staan We hebben compassie nodig om verbinding te kunnen leggen tussen beide groepen.

Moed hebben om de dingen aan te gaan, onbekende werelden te betreden en compassie hebben met onszelf, de directe omgeving en de wereld om ons heen. Na deze bijeenkomst zijn er twee rondes workshops die alle met de inhoud en beleving die we vanuit Taize hebben meegekregen te maken hebben. U krijgt de kans uzelf te laten inspireren om dat weer mee te nemen naar huis en verder te verspreiden.

Muziekensemble om muziek te oefenen

Taizeliederzinnen zingen

Een kaars of olielampje maken

Christelijke meditatie beoefenen

Een meditatieve wandeling maken

Met een groep een taizeviering leren opzetten

Een labyrint leggen en lopen

We beginnen om 14.30 uur met de workshops die 50 minuten duren

Ubi Caritas