

Oecumenisch meditatief avondgebed (in Taizé-stijl) – 17 oktober 2018

Thema: 'Wie zijn rijk? Horen wij bij de rijken?'

Opening: Wees hier aanwezig *Dat wij herleven.*

Inleiding

In aansluiting bij het evangelie dat zondag jl in veel kerken is gelezen:

over: hoe Jezus aankijkt tegen geld, rijkdom en bezit,

heb ik vanavond als thema gekozen: 'Zijn wij rijk? Horen wij bij de rijken? Ben ik rijk?'

Waarmee voel ik mij rijk?

Daarom ook over vragen als: Wat doet geld met ons?

Wat is de positieve betekenis van geld, en wat zijn de risico's en de negatieve kanten?

Zang: nr. 90 The Kingdom of God

Schriftlezing: Marcus 10,21-25

Ik lees voor over wat er gebeurde nadat een rijk jongeman Jezus vroeg:

'Wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?'

Jezus had hem toen gewezen op de 10 Geboden, waarna de jongeman zei:

'Dat alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af'.

Dan komt de tekst die ik graag wil citeren:

'Toen keek Jezus hem liefdevol aan, en sprak:

'Eén ding ontbreekt u; ga verkopen wat je bezit en geef het aan de armen;

daarmee zult ge een schat bezitten in de hemel,

en kom dat terug om mij te volgen.'

Dit woord ontstelde de man, en ontdaan ging hij heen, omdat hij vele goederen bezat.

Toen liet Jezus zijn blik gaan over zijn leerlingen, en zei tot hen:

'Hoe moeilijk is het voor hen die geld hebben, het Koninkrijk Gods binnen te gaan!'

De leerlingen stonden verbaasd over wat Jezus zei.

Daarom herhaalde Hij: 'Kinderen, wat is het moeilijk het Koninkrijk Gods binnen te gaan.

Voor een kameel is het gemakkelijker door het oog van een naald te gaan,

dan voor een rijke in het Koninkrijk Gods te komen.'

Zang: nr. 86 Beati voi poveri

Overdenking

Jezus doet in het evangelie van zojuist een hele boutte uitspraak:

'Hoe moeilijk is het voor hen die geld hebben (en veel bezitten),

het koninkrijk Gods binnen te gaan.

Voor een kameel is het gemakkelijker door het oog van een naald te gaan,

dan voor een rijke in het Koninkrijk van God te komen.'

-Wellicht duidt Jezus met 'door het oog van de naald' op een kleine poort in de stadsmuur

van Jerusalem, waar onmogelijk een kameel met al zijn bagage doorheen kon;

pas wanneer het dier van al zijn bagage bevrijd was, kon hij er net doorheen.

Dus: als wij het rijk van God willen binnen gaan, - zo benadrukt Jezus -

zullen we ons moeten kunnen bevrijden van onze gehechtheid aan rijkdom.

Anders komen we niet door de poort het Rijk van God binnen.

In

-Wie heeft Jezus (behalve die rijke jongeman) met 'die rijken' voor ogen?
Wie zijn in zijn ogen 'rijk'? Horen wij ook bij de rijken? Zijn wij, ben ik, 'rijk' ?
Ook al zwemmen we niet in het geld, toch mogen (en moeten) we wel zeggen dat wij hier in het Westen met zoveel algemene voorzieningen en goede cao's, rijk zijn, - zeker vergeleken met mensen in ontwikkelingslanden -.
'Hoe moeilijk is het voor hen die geld hebben, het Rijk Gods binnen te gaan.'
Maar: wat is er in Jezus' ogen, dan zo verkeerd aan geld en rijkdom?
Want zonder geld, kan de economie toch niet draaien, en kunnen we onze sociale voorzieningen: zoals onderwijs en onze sociale zorg met die hoge kosten, niet handhaven. Daarvoor is heel veel geld nodig.

Jezus wijst ons op de andere kant van geld en rijkdom.

Geld en rijkdom kunnen zó belangrijk worden in ons leven en onze maatschappij, dat alles gaat draaien om geld: geld verdienen, rijk worden, en willen profiteren van alle mogelijkheden die met geld te koop zijn, en de neiging om steeds meer te willen. In onze samenleving lijkt je mee te tellen en in aanzien te staan, naarmate je meer verdient en geld hebt.

-Daarom is het goed om – in het spoor van Jezus - af en toe ons af te vragen: wat geld met ons doet.

Geld en rijkdom kunnen ons in de macht hebben; alles en heel ons leven draait er dan om. Ja, geld geeft ons ongekende mogelijkheden, maar tegelijkertijd zit er een groot gevaar in; nl. dat het lijkt of de waarde van alles en iedereen in geld is uit te drukken.

Aan alles hangt een prijskaartje.

Ook wij-mensen worden dan gemeten in geldwaarde: naar wat we verdienen, opleveren, en bijdragen aan de economie: alsof dát de waarde van een mens bepaalt.

Hoe zit het dan met de waarde van ons als wij niet in staat zijn te werken, en geen geld verdienen, maar eerder geld kosten vanwege de voorzieningen?
Zijn wij dan niets waard?

-Men zegt wel eens dat 'voor geld de halve wereld te koop is'.

Misschien is dat ook wel waar. Maar 'de andere helft' is niet te koop.

Want wie denkt dat geluk en liefde te koop zijn, komt bedrogen uit.

(Om geluk en liefde te verwerven, moeten we andere keuzen maken.)

-Als geld zaligmakend wordt en alles om de economie draait, wordt het tijd dat we ons afvragen:

of we wel zó met elkaar, en met rijkdom en macht willen omgaan;

en: wat in ons leven nu echt van waarde voor ons is;

en gaan herwaarderen wat niet in geld is uit te drukken: de geliefde mensen om ons heen, onze betrokkenheid bij velen van ons die afhankelijk zijn van sociale voorzieningen;

en ook die zelfs ontberen; hier en elders in de wereld;

en dat wij de waarde van liefde en aandacht, die wij ontvangen, maar ook kunnen geven, hoog houden, binnen onze eigen kring maar ook daarbuiten;

dat wij onszelf en elk mens blijven zien als mensen met ongekende waarde, zoals naar voren komt in de Zaligsprekingen, die wij nu gaan zingen.

Zang: 76 Les Beatitudes (de Zaligsprekingen)

Stilte/persoonlijke overweging

Voorbeden, met **acclamatie** : Nr. 32 O Gospodi pomilui

-Goede God, wij bidden U voor hen die letterlijk rijk zijn – misschien zijn wij het ook wel - dat wij niet verslaafd worden aan geld en rijkdom;

maar weten van verantwoordelijkheid en van delen. – Laat ons zingend bidden:

-voor onszelf: Behoed ons voor een overmatige hang naar geld en bezit, die ten koste gaat van onszelf en onze medemensen, en ten koste van uw Rijk op aarde. Help ons het leven te blijven zien als een geschenk om er iets goeds mee te doen, in de geest van Jezus Christus. Laat ons zingend bidden:

.....

-Op het eind: **'Onze Vader'** (Mt. 6, 10-13: NBV-vertaling):

Onze Vader in de hemel, laat Uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen, laat Uw wil gedaan worden:
op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het Kwaad.

Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit,
tot in eeuwigheid. Amen.

Zang: nr. 131 Neem mij aan zoals ik ben

Avondgroet – Zeenbede van St. Patrick:

De Heer zij vóór u, om u de juiste weg te wijzen.

De Heer zij áchter u, om u in de armen te sluiten
en u te beschermen voor gevaar.

De Heer zij ónder u, om u op te vangen als u dreigt te vallen.

De Heer zij ín u, om u te troosten wanneer u verdriet hebt.

De Heer zij óm u heen, als een beschermende muur,
als anderen over u heen vallen.

De Heer zij bóven u, om u te zegenen.

(Zó zegene u, de goede God, vandaag, morgen,
Tot in eeuwigheid. Amen.)

Zang: nr. 128 Jubelt und freut euch

Na afloop: welkom voor thee, koffie en ontmoeting in het zaaltje.

Op de 1-e en 3-e woensdag: koorrepetitie om 20.00 uur voor wie wil.