

Oecumenisch meditatief avondgebed Deventer

woensdag 2-05-2018

Vrij door ont-zetting

Opening met *Lied 129 : Iepenje my*

Kruisteken

Inleiding

bezetting-ontzetting-ont-zetting- bevrijding-vrijmaken-vrij

We gedenken en vieren deze weken in een trits van dood naar leven. Overmorgen dodenherdenking en zaterdag de bevrijding en herleving. Volgende week donderdag volgt daarop hemelvaart de definitieve overwinning van Christus op de dood, de viering van het eeuwige leven.

Christus is ons voorgegaan in de bevrijding; hij heeft voor onze zonden geleden en ons vrij gemaakt om met mededogen te kijken naar de bezetting van onze zielen. Het kwaad dat wij in de wereld tegenkomen kan bestreden worden doordat wij niet onszelf en anderen hoeven te bestrijden en veroordelen maar slechts het gedrag. Onze motieven mogen we begrijpen en accepteren als menselijk. Deze acceptatie geeft ons de ruimte voor nieuwe motieven. De ontzetting over het kwaad, het onrecht, de noodzaak om ons te ont-zetten, te bevrijden.

Bevrijding is geen illusie en daarom is het van belang er stil bij te blijven staan; Hoop. Het is geen goedkoop praatje: Liefde En daarom is het goed nu al een moment gelovend stil te zijn.

korte stilte

Lied 123: Aber du weisst den Weg für mich

Hoe ervaar ik bevrijding

Ik ervaar bevrijding als het samenvallen als een oplossing, resultaat waarin ik af en toe met de moeder wanhoop geloof zich toch nog in een wonder voordoet. De strijd blijkt uiteindelijk een bevrijdende verbinding.

Toen ik vorig jaar op vakantie was in Polen en Oost Duitsland kreeg ik onderweg een smsje dat aankondigde dat ik samen met anderen een belangrijke stap had mogen zetten in het rechtzetten van rechtstatelijk onrecht. Een stukje bevrijding uit de klem van hypocrisie waaraan niet alleen de farizeeërs/juristen in Jézus tijd leden. Toen ik de sms had gelezen bleek ik net gearriveerd in het Duitse dorp Mönkebude (monnikshuis). Zittend op een bankje voor de plaatselijke kerk las ik het sms bericht, sloot het kort met een telefoontje en ging dankbaar het kerkje in. Toen ik er weer uitstapte keerde ik mijn gezicht en zag in koeienletters op de kerk geschreven staan: Alles ist möglich den da glaubt (Markus 9:23). Dit herinnerde me eraan dat niet alleen mijn fietstocht, maar ook mijn leven af en toe het karakter draagt van een pelgrimage en dat bevrijding van onrecht niet mogelijk is zonder geloof in God. Zonder God zou ik deze bevrijding niet eens kunnen dragen, ofwel ik zou hem niet eens als een bevrijding voelen.

Lied130 : Tibie Paiom

tekst

Freiheit ist in der Sprache der Bibel nicht etwas, das der Mensch für sich hat, sondern das er für den anderen hat. Kein Mensch ist frei »an sich«, d. h. gleichsam im luftleeren Raum, so wie er musikalisch, klug oder blind an sich ist.

Freiheit ist keine Qualität des Menschen, keine noch so tief irgendwie in ihm aufzudeckende Fähigkeit, Anlage, Wesensart. Wer den Menschen auf Freiheit hin durchforscht, findet nichts von ihr. Warum? weil Freiheit nicht eine Qualität ist, die aufgedeckt werden könnte, kein Besitz, kein Vorhandenes, Gegenständliches, auch keine Form für Vorhandenes, sondern weil Freiheit eine Beziehung ist und sonst nichts. Und zwar eine Beziehung zwischen zweien. Freisein heißt, »frei-sein-für-den-anderen«, weil der andere mich an sich gebunden hat. Nur in der Beziehung auf den anderen bin ich frei. ... Das ist die Botschaft des Evangeliums selbst, daß Gottes Freiheit sich an uns gebunden hat, daß seine freie Gnade allein an uns wirklich wird, daß Gott nicht für sich frei sein will, sondern für den Menschen.

De vrijheid is in de taal van de bijbel niet iets wat de mens voor zichzelf heeft, maar iets wat hij voor de anderen heeft. Geen mens is vrij 'als zodanig', zoals hij als zodanig muzikaal, verstandig of blind is. Vrijheid is geen kwaliteit van de mens, geen op een of andere wijze op te diepen bekwaamheid, aanleg of wezenskenmerk. Wie de mens op vrijheid doorzoekt, vindt er niets van. Waarom niet? Omdat vrijheid niet een kwaliteit is die aan het licht gebracht zou kunnen worden, geen bezit is, iets waar men over kan beschikken, maar omdat vrijheid een betrekking is en niets anders. En wel een betrekking tussen twee partijen. Vrijheid betekent vrij-zijn-voor-de-ander omdat de ander zich aan mij gebonden heeft. Alleen in betrekking tot de ander ben ik vrij. Dat is de boodschap van het evangelie zelf, dat God's vrijheid zich aan ons gebonden heeft, dat zijn vrije genade alleen aan ons werkelijkheid wordt, dat God niet voor zichzelf vrij wil zijn, maar voor de mensen.

Bron: **Dietrich Bonhoeffer** *Schöpfung und Fall*, DBW Band 3, Seite 58 f

lied 39 O Christe domine Jesu

voortzetting

Voor bevrijding zijn denk ik drie verbindingen nodig.

- Het raakt en verandert je zelf, je handelen, je eigen hart en ziel
- het raakt de ziel van je opponenten, buiten hun ziekere structuren doordat je je eigen ziel raakt, die kunnen veranderen
- het kan alleen in en met God gedragen worden

Het grijpt in elkaar binnenste buiten en buitenste binnen. ☹ je hebt de binnenkant van de andere kant nodig.

Lied 134: Ga met God

>>direct overgaan naar stilte (bel)

STILTE

Voorbeden met acclamatie 73: *Sviaty Boze*

- *God, bron van zijn. Laat mij de ander, mezelf en u kennen*
- *God geef ons dat elke onmogelijk lijkende bevrijding een wonder wordt omdat u ons ont-zet*

Onze vader (Aramees Onze Vader)

Bron van Zijn,
die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef U een naam
opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven.

Bundel Uw licht in mij – maak het nuttig.

Vestig Uw rijk van eenheid nu,
Uw enige verlangen

handelt dan samen met het onze.

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.

Maak de koorden van fouten los
die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun mistappen kunnen vergeven

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.

Uit U wordt geboren:
de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait,
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Lied 7: In manus tuas pater

Avondgroet

Ik wil vandaag wat afwijken van de gebruikelijke afsluiting met een wat ander lied in een wat andere opzet. een groet aan elkaar, een beroep op elkaar en op God Daar heb ik het lied **oh freedom** voor uitgekozen.

Oh freedom, oh freedom, oh freedom over me
And before I'd be a slave I'll be buried in my grave
And go home to my Lord and be free

Voor oh freedom in de plaats kunnen in dit lied telkens andere woorden worden ingevuld. En ik wil die invulling eens aan jullie overlaten. maar daarvoor mag ook een van de volgende teksten worden gebruikt; daarmee wordt dit een persoonlijke nabede.

No more weepin
There'll be singin
There'll be glory
no more crying
no more shooting
there will be justice
enzovoorts

** Hartelijk welkom voor koffie, thee en ontmoeting na afloop, graag rust bij het verlaten van de kerk.*