

Woensdag 21 december 2016

Thema: Met het licht van advent op weg naar het geheim van 2017

Wees hier aanwezig, God van de machten, Licht in ons midden, Wees onze Heiland.

Dat wij herleven. Wees hier aanwezig. **Dat wij herleven.**



Inleiding

21 december is de kortste dag en de langste nacht.

Na deze datum gaan we van het donker weer steeds meer naar het licht. Het Bijbelse verhaal rond de geboorte van Christus is een verhaal van de komst van verwachting, van hoop, van licht in donkere tijden. Juist in deze chaotische wereld zijn lichtpunten noodzakelijk om je als mens te kunnen handhaven.

Zien wij ze? Wanneer is de nacht ,het duister ten einde? Zijn wij het Licht?

Lied 25 De noche iremos de noche

Wanneer is de nacht ten einde?

Een oude rabbi vroeg eens aan zijn leerlingen: Hoe kun je het moment bepalen, waarin de nacht ten einde is en de dag begint?

Is het 't moment als je uit de verte een hond van een schaap kunt onderscheiden?, vroeg één van zijn leerlingen.

Nee, zei de rabbi.

Is het als je van verre een dadelboom van een vijgenboom kunt onderscheiden? vroeg een ander.

Nee, zei de rabbi.

Maar wat dan? vroegen de leerlingen.

Het is als je in het gezicht van een mens kunt kijken en daarin je zuster of je broeder ziet.

Tot dat moment is de nacht nog bij ons.

Lied 10 Dans nos obscurités

Bijbel Mattheus 5:14-16

Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen opdat zij jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Lied 125 Noel nouvelet

Jullie zijn nu reeds het licht der wereld (Marilyn Norquist Gustin)

Jezus spreekt over het licht in Mattheus, hij zegt: "Jullie zijn het licht der wereld", en niet: "Jullie zullen het zijn, wanneer jullie betere mensen geworden zijn". Juist hier en nu, in jullie zelf, schijnt het licht voor deze wereld. Velen hebben dat licht in zichzelf niet ontdekt. Misschien hebben veel mensen het gevoel dat zij geen licht hebben. Denk je dat Jezus zich vergiste? Zou hij niet weten waarover hij het had? Dus feitelijk moeten wij hier en nu reeds het licht der wereld zijn. Begin daarom te zoeken naar die plek in je zelf waar licht schijnt. Die plek bestaat wel degelijk.

Lied 11 Gloria et in terra pax

Stilte

Voorbeden met **Lied 31** Kyrie eleison

-Goede God, wij bidden dat mensen, in welke wanhopige omstandigheden zij soms ook mogen zijn, tekens van licht en van hoop om zich heen mogen zien, mogen ervaren en mogen zijn

Avondgroet (Uit een oude dienst van J.J.)

Daar zit ze weer, een jonge vrouw, rustig luisterend naar de verhalen van de dementerende bejaarden.

Daar gaat hij weer, die man met een collectebus van deur naar deur steeds weer vragend voor anderen.

Daar loopt ze weer, dat tienermeisje, elke dag maakt ze een wandelingetje met haar hulpbehoevende oude oma.

Misschien geloven ze niet in een God, misschien komen ze nooit in de kerk, misschien zijn ze gewoon MEDE-MENS.

Lied 124 Licht dat terugkomt

- Iedereen wordt uitgenodigd voor koffie of thee
- volgende week (28 december) is er instrumentale begeleiding bij het avondgebed met als thema: 'samen danken'. Na de dienst sluiten we 2016 gezamenlijk af met feestelijke ontvangst en ontmoeting.
- Het oecumenisch avondgebed is er elke woensdag van 19.00-19.30 uur
- koorrepetitie is er elke 1^e en 3^e woensdag (20.00-21.00 uur) van de maand van sept.t/m april/mei